



Nieuwsbrief

Jaargang : 8
Nummer : 2
Datum : 28 - 4 - 2018

Redactieadres: I. Verkerk,
Tel.: 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Wo. 02 mei.	Diaken M. de Haas	Samenzang
Zo. 06 mei	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 09 mei	Pastor Mathew	Samenzang
Do. 10 mei	Idolette Verkerk (Hemelvaart)	Samenzang
Zo. 13 mei	Idolette Verkerk	CANTORIJ
Wo. 16 mei	Parochiaan	Samenzang
Zo. 20 mei	Pastor B. Stuifbergen (Pinksteren)	CANTORIJ
Ma. 21 mei	Idolette Verkerk (2de Pinksterdag)	Samenzang
Wo. 23 mei	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 27 mei	Pastor J. van der Linden	CANTORIJ
Wo. 30 mei	Parochiaan	Samenzang.
Zo. 03 juni	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 06 juni	Diaken M. de Haas	Samenzang
Zo. 10 juni	Pastor B. Stuifbergen	SOUND OF LIFE
Wo. 13 juni	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 17 juni	Pastor J. van der Linden	CANTORIJ
Wo. 20 juni	Parochiaan	Samenzang
Zo. 24 juni	Idolette Verkerk	CANTORIJ
Wo. 27 juni	Pastor Mathew	Samenzang
Zo. 01 juli	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 04 juli	Diaken M. de Haas	Samenzang
Zo. 08 juli	Idolette Verkerk	SOUND OF LIFE

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Agenda

Zondag	29 april	14.30 uur	FILM: "The Cider House Rules".	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)
Woensdag	23 mei	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor J. v.d. Linden	Maaltijd vooraf	(Opgeven bij Fred)
Zondag	27 mei	13.30 uur	Klaverjassen	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)
Zondag	24 juni	13.30 uur	Klaverjassen	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)
Woensdag	27 juni	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor J. v.d. Linden	Maaltijd vooraf	(Opgeven bij Fred)

COLLECTE VOOR DERDEN

De collecte van 25 maart die bestemd was voor "Merci Ships" bedroeg € 144,65

In de dozen die gedurende de vastenperiode voor de "voedselbank IJmond" in de kapel stonden brachten het mooie bedrag op van € 597,90

waarvoor onze hartelijke dank!



De tijd tussen Pasen en Pinksteren

Het is bijna niet te doen om in kort bestek een stukje te schrijven over deze periode.
Je wilt niet weten wat er allemaal samenhangt met deze twee grootste feestdagen in ons christelijk geloven.

Allereerst zullen we in ons denken terug moeten naar het joodse volk aan wie we deze feesten te danken hebben.
Wat beleven zij aan deze feestdagen; dat is beslist de moeite waard.
We zouden daarover zeker twee avonden met elkaar kunnen praten!

Vervolgens vraag je je dan af wat wij als christenen met deze dagen bedoelen!
Hoe inspireren ze ons in ons dagelijks doen en laten.

We kunnen in elk geval stellen, dat Pasen en Pinksteren nooit op één dag kunnen samenvallen,
want er zitten altijd vijftig dagen tussen. Het woord Pinksteren betekent letterlijk: vijftigste dag.

We moeten nog even meenemen dat we in deze periode ook Hemelvaartsdag vieren met het Bijbelse verhaal dat Jezus echt van de aardbodem verdwenen is.

Dit geheel heeft mij gebracht tot een heel eigen overweging, die te maken kan hebben met een groot verlies of sterfgeval dat de mens in zijn leven kan meemaken.

Met Goede Vrijdag gedenken we dat Jezus is gestorven.
Na Pasen zien de leerlingen Jezus menig maal in hun midden;
ze lijken wel niet te kunnen geloven dat hij er echt niet meer is.
Van lieverlee moeten ze wel erkennen dat hun grote leermeester niet meer onder hen is.
In de Bijbel is het heel beeldend verteld: "een wolk onttrekt Hem aan hun ogen" (Hemelvaartsdag).

Anders gezegd: jouw grote liefde is gestorven; dat pik je niet zomaar, je bent opstandig;
na een tijdje (40 dagen= na lange tijd) moet je het wel accepteren; en dan verandert er iets in je,
je kan weer creatief denken, je kunt weer schrijven en horen wat mensen zeggen.
Er komt weer spirit in je leven; je kunt weer iets nieuws beginnen.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren lijkt zo gezien op de rouwperiode die een mens dóór moet maken na een hevig verlies. Met Pinksteren is er weer een Nieuwe Geest.

Pastor Bertus Stuifbergen



*De Lente.
Heldere luchten in de heldere nacht.
Doet de temperatuur soms snel dalen.
Maar de zon houdt nu ook de wacht
Om de komst van lente te bepalen.*

*De winterslaap wordt doorbroken.
En knoppen van bloemen ontlokten.
De natuur die door de zon ontwaakt.
Is door de warmte in mildheid geraakt.*

*Door het milder worden van het weer.
Geeft de natuur zijn rijkdom weer.
Bladeren komen en kleuren de bomen.
De lente pracht is weer terug gekomen.*

Gerard de Reus.

Bloemetje van de maand

Maart

Mevr. Tiny Heyne

April

Mevr. Hulscher-Rijnders



Fijne Pinksteren

